

Du latin vertigo, " mouvement tournant",
état dans lequel il semble que tous les
objets tournent et que l'on tourne
soi-même. Dans le sens figuré, égarement
des sens, folie momentanée...

PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING

"Né à Geel. 100 ans de psychiatrie hors les murs avec Jean Vermeylen"

Voor het eeuwfeest des Dr. Jean Vermeylen geboorte (1922-2009) stelt Galerie Vertige een tentoonstelling voor die de fascinerende persoon van de man die een psycholoog, psychiater, en een man dicht bij het schrift dan bij de spraakkunst die aan de basis van de sociale psychiatrie te Anderlecht legt op. De psychiatrische sector (nu vzw L'Été en vzw L'Équipe) dient oorspronkelijk de meeste mensen die met psychische stoornissen kampen helpen. Sectorpsychiatrie wil een alternatief tot het psychiatrische ziekenhuis bieden, maar wil nog preventiestrategieën invoeren voor de 100 000 bewoners tot wie ze richt.

Door het herstellen van zijn bureau leidt de tentoonstelling de bezoekers in het dagelijkse leven alsook in het professionele parcours van Dr. Vermeylen. Originele documenten, handschriften, foto's van toen, schilderijen en video's zullen worden tentoongesteld.

Jean Vermeylen is te Geel geboren die een emblematische plaats van de familiale psychiatrische kolonie waar zijn vader, de toekomstige professor, psychiater zelf, Guy Vermeylen uitoefende.

Nadat hij geneeskunde en psychologie aan de ULB in de jaren 50 heeft gestudeerd, diende hij als psycholoog bij het Traumatologie en readaptatie Centrum van het Brugmann ziekenhuis waar hij beslist was aan sociale geneeskunde doen. Toen professor Sivadon hem een specialisatie in psychiatrie voorstelde bij het Psychiatrische Instituut dat zijn vader Guy Vermeylen stichtte in 1920, nam zijn loopbaan een keerpunt. Hij schrijft: "Ik ben ertoe geweten zonder grote eensgezindheid, zonder de witte jas te hebben aangetrokken, zaalgroepen die subversief zijn, het platteland tredend met psychotieken die in wilde therapie aangegaan waren. En plots ging ik nieuwe wegen in die tegen papa werden aangericht met het gepassioneerde geloof dat we het zonder hem konden, die de hele psychiatrie met argwaan keek". (Jean Vermeylen, *Né à Geel*, 1995)

In 1961 stichte Jean Vermeylen de Secteur Psychiatrique d'Anderlecht

(Psychiatrische Sector van Anderlecht, nu vzw L'Été), die een psychosociale dienst voor volwassenen is. Hij vertelt: " (...) Nadat alle Brusselse gemeenten onder de loep zijn genomen, is Anderlecht als pilootgemeente gekozen. En ongetwijfeld is het omdat die uitgebreid- en ontwikkelingsgemeente een bevolking die de verschillende sociale klassen kenmerkt die genoeg bestaan om die psychiatrische sector af te beelden. Maar dit zullen we niet eraan voorbijgaan, wat ons beduidde, was het progressieve sociale beleid dat onze leiders hanteren en dat ons een positief onthaal voor onze projecten vooruitliepen." (Jean



Du latin vertigo, " mouvement tournant",
 état dans lequel il semble que tous les
 objets tournent et que l'on tourne
 soi-même. Dans le sens figuré, égarement
 des sens, folie momentanée...

Vermeylen *Projet d'organisation en Secteur de la Santé mentale. Expérience-pilote d'Anderlecht*, 1961) [« Sectoriele organisatieproject van de mentale zorg. Anderlecht als pilootgemeente", 1961].

In 1963 wordt vzw L'Équipe gesticht: de Foyer eerst, en dan een serie geïntegreerde zorgservices die zich aan de verschillende categorieën mensen met psychische aandoening richt. L'Équipe telt nu vijftien gepaste diensten.

Volgens Philippe Hennaux, huidige medische directeur van vzw L'Équipe, "als geneeskunde krankzinnigheid in zijn activiteitsgebied inbegrijpt, is dat omdat die van iedereen kan zijn, en omdat die aan de basis genezen moet worden. (...) Jean Vermeylen heeft in vroeg stadium de effecten van de stigmatisatie van degene die nog "krankzinnig" werden benoemd. (...) Gelukkig kon hij zijn ideeën verwerkelijken door instellingen te creëren die buiten het ziekenhuis moesten, maar die tot de patiënten die met dezelfde pathologieën kampten als degene waarvoor u opgetreden werden. Plaatsen waar ze na het ziekenhuis konden blijven, of – heiligschennis - in plaats van het ziekenhuis."

PRAKTISCHE INFORMATIE

"Né à Geel. 100 ans de psychiatrie hors les murs avec Jean Vermeylen"

Opening op vrijdag 30 september 2022 tussen 17u en 20u

Geopende tentoonstelling van 3 tot 19 oktober 2022 (van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u)

Zaterdag 15 oktober geopend van 14u tot 17u

Vrije toegang

Galerie Vertige

60 de Veeweydestraat, 1070 Anderlecht

tel. 02/523.37.68

galerievertige@gmail.com

www.galerievertige.com

Gelegen te Anderlecht sinds 25 jaar is de galerie een zonder winstoogmerk kunstruimte die de psychiatrische wereld met de buitenwereld verbindt. Gelegen binnen het CRIT (psychosociale readaptatiecentrum te Anderlecht) en deel van vzw L'Équipe is galerie Vertige geheel door een patiëntengroep beheerst, aan de hand van therapeuten alsook professionelen uit de kunstwereld. Minstens 4 vrij toegankelijk tentoonstellingen worden elk jaar georganiseerd, waaronder een collectieve tentoonstelling in juni.